



Ik zit soms zo te denken (Klokkenluiders).....

“Een schip op het strand is een baken in zee” is een bekend gezegde uit de Nederlandse scheepvaart. Zo kun je ook zeggen, dat een issue waarvoor een wet is ontworpen een duidelijk teken is, dat er in de samenleving iets nogal behoorlijk fout zit. Zo is er een anti-discriminatie-wet, die verbiedt mensen die niet tot jouw “groep” behoren “anders” d.w.z. “met minder voorkeur”, te behandelen. Die wet is er gekomen, omdat het in onze samenleving veelvuldig voorkomt.

Er is ook een wet, die klokkenluiders beschermt. Dat is omdat klokkenluiders door de machtigen in de organisatie, die zij aan de kaak stellen, uitgekotst worden. En juist de klokkenluiders wijzen op ernstige misstanden. Het is juist goed voor de organisatie, dat de fouten die gemaakt worden, niet gecontinueerd worden. De klokkenluiderswet is een helder teken, dat het goed mis is met betrekking tot het gedrag van de machtigen. Zo zijn de machtigen nu eenmaal. Ze zijn gewend om problemen uit de weg te ruimen.

Iets dergelijks overkomt op dit moment een van onze meest actieve Kamerleden. Hij neemt het voortouw in de toeslagenaffaire, schrijft daar een stevig, goed in elkaar stekend boek over en doet wat alle Kamerleden zouden moeten doen: de regering controleren. Maar ja, we hebben een klokkenluiderswet en we kunnen dus raden, dat de machtigen, daar niet van gediend zijn.

Hoe zouden we onze cultuur zo kunnen veranderen, dat de machtigen blij zijn met klokkenluiders?

Ik stel de vraag, omdat ik denk, dat het antwoord ertoe doet.